

## DAG 1

### KANGERLUSSUAQ VLUCHT EN INSCHEPING.

In de middag gaan we aan boord van onze gecharterde vlucht in Reykjavík, IJsland of Kopenhagen, Denemarken, op weg naar Kangerlussuaq in Groenland (beide vluchtopties zijn beschikbaar, neem contact met ons op voor meer informatie).

Bij aankomst in Kangerlussuaq worden we vervoerd naar de kleine haven ten westen van de luchthaven, waar ons schip voor anker ligt. Zodiacs brengt ons de korte afstand naar het schip, waar u wordt ingecheckt in uw hut. Na de veiligheidsoefening geniet je van een diner terwijl we 'varen' door de 160 kilometer lange Kangerlussuaq fjord.

## DAG 2

### SISIMIUT - ERVAAR DE OP EEN NA GROOTSTE STAD VAN GROENLAND AAN DE VOET VAN DE BERG NASAASAAQ

Na het ontbijt komen we aan in het kleurrijke stadje Sisimiut, waar we een idee krijgen van hoe het moderne Groenland eruitziet. Met 5.400 inwoners wordt het beschouwd als de tweede 'stad' van Groenland. Sinds 2.500 v.Chr. wonen er mensen rond Sisimiut.

In 1756 vestigde graaf Johan Ludvig Holstein hier een kolonie en noemde deze "Holsteinsborg". Het oudste deel van de historische wijk van Sisimiut beschikt over herenhuizen uit dit "Holsteinsborg" -tijdperk en het oudste huis in de stad dateert uit 1756. Een van de meest cultureel belangrijke gebouwen is de Blauwe Kerk, gebouwd in 1775.

## DAG 3

### QEQERTARSUAQ OP DISKO ISLAND, 'KAFFEMIK' IN EEN GEMEENSCHAPSCENTRUM EN EQIP SERMIA GLETSJER

Ons volgende verblijf ligt op de zuidpunt van het eiland Disko, waar we voor anker gaan in een beschermde natuurlijke haven, die in het Deens Godhavn ('Goede Haven') wordt genoemd, terwijl de Groenlandse naam, Qeqertarsuaq, 'Het Grote Eiland' betekent. Hoewel topografisch heel anders dan het vasteland van Groenland vanwege de basaltkenmerken van de bergen van het eiland Disko, heeft Qeqertarsuaq een lange, rijke geschiedenis en diende het ooit als een van de belangrijke economische centra van het land. Vanaf de 16e eeuw was de gemeenschap relatief welvarend en werd in feite beschouwd als de belangrijkste stad ten noorden van Nuuk tot het midden van de jaren 1900, deels vanwege de aanzienlijke walvisjachtpopulatie van het gebied.

Tijdens ons bezoek dwalen we door de stad en brengen we een bezoek aan de karakteristieke achthoekige kerk, bijgenaamd "God's Inkpot", evenals aan een lokaal gemeenschapscentrum dat een traditionele Groenlandse "kaffemik" zal hosten, die het best kan worden omschreven als een vriendelijke bijeenkomst met koffie, cake en traditionele dansen en muziek.

Naarmate de dag ten einde loopt, zal Ocean Atlantic een noordoostelijke koers uitzetten naar een prachtig natuurlijk hoogtepunt - de enorme Eqip Sermia-gletsjer.

Gelegen op ongeveer 50 nautische mijlen ten noorden van Ilulissat, staat de Eqip Sermia-gletsjer bekend om zijn adembenemende schoonheid. Legendarische poolreizigers kozen deze locatie als uitvalsbasis voor hun studie. Een van die ontdekkingsreizigers, de veelgeprezen Zwitserse glacioloog Alfred de Quervain, gebruikte de locatie meer dan een eeuw geleden als uitvalsbasis voor zijn expeditie naar de binnenijskap van Groenland.

We varen zo dicht mogelijk bij de rand van het ijs - maar op een veilige afstand om te voorkomen dat blokken ijs en gewelddadige golven die vaak het gevolg zijn van de afkalvende gletsjer, naar beneden storten.

## **DAG 4**

### **HOOFDSTAD VAN DE IJSBERGEN, ILULISSAT**

Ilulissat is misschien wel de best gelegen stad in Groenland. De naam betekent simpelweg 'ijsbergen' in het Groenlands, en de bijnaam van de stad is terecht 'de ijsberg hoofdstad'. In Disko Bay, dat vlak voor de kust van Ilulissat ligt, blijven gigantische ijsbergen hangen in het ijsskoude water. Deze ijsbergen komen uit de Icefjord, die een half uur wandelen ten zuiden van Ilulissat ligt. Deze indrukwekkende bevroren structuren worden zo'n 70 km dieper in de fjord geboren door de enorme Sermeq Kujalleq-gletsjer. Deze 10 km brede gletsjer is de meest productieve gletsjer buiten Antarctica; Terwijl de meeste gletsjers slechts afkalven met een snelheid van ongeveer een meter per dag, kalft de Ilulissat-gletsjer af met een snelheid van 25m per dag. De ijsbergen geproduceerd door de gletsjer vertegenwoordigen meer dan 10% van alle ijsbergen in Groenland, wat overeenkomt met 20 miljoen ton ijs per dag!

Deze feiten, samen met het onvergetelijke landschap van de fjord, hebben de IJsfjord een plaats op de Werelderfgoedlijst van UNESCO bezorgd. Gedurende de meer dan 250 jaar die zijn verstreken sinds de oprichting van Ilulissat, is de stad gestaag opgebloeid. Tegenwoordig is Ilulissat de op twee na grootste stad van Groenland, met meer dan 4.500 inwoners. De stad is zeer levendig, gastvrij en levendig met een breed scala aan culturele attracties, volgens Groenlandse normen.

De legendarische poolreiziger Knud Rasmussen werd geboren in Ilulissat.

Op deze dag heeft u ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een boottocht naar de IJsfjord (niet inbegrepen). De reis duurt in totaal ongeveer twee en een half uur, een geweldige kans om het verbazingwekkende ijsgebeeldhouwde landschap van dichterbij te bekijken.

De reis is absoluut iets ongewoons en een geweldige natuurlijke ervaring die je je nog jaren zult herinneren - maar zorg ervoor dat je warme kleding aan hebt!

Als een wandeling of een boottocht niet genoeg opwindning biedt, is er ook een mogelijkheid om een vliegexcursie over de IJsfjord te regelen (niet inbegrepen).

In de avond varen we zuidwaarts van "the Iceberg Capital", waarbij we het mooie Disko Bay achter ons laten terwijl we uit elkaar gaan.

## **DAG 5**

### **AAN ZEE**

Luister naar een lezing van onze ervaren expeditiemedewerkers, bekijk een film over de Arctische natuur - of ga aan dek om een glimp op te vangen van trekvogels en hopelijk enkele walvissen.

## DAG 6

### NUUK, DE HOOFDSTAD VAN GROENLAND

In de loop van de nacht zijn we naar het noorden gevaren om 's ochtends Nuuk te bereiken. Als we de Nuuk Fjord binnengaan, hebben we een goede kans om de seizoensgebonden bezoekers van het gebied tegen te komen: bultruggen!

De kleinste hoofdstad ter wereld wordt in Groenland door velen beschouwd als een machtige metropool - in totaal wonen hier vandaag 17.000 mensen, bijna een derde van de bevolking van het land.

Het gebied is tot 2200 voor Christus bewoond door pre-Inuit jagers. Van het jaar 1000 tot 1350 na Christus vestigden de IJslandse Vikingen en boeren zich in Zuid-Groenland en in de Nuuk Fjord, terwijl tegelijkertijd Inuit-jagers van de Thule-cultuur vanuit Noord-Groenland naar het zuiden trokken. De Noordse kolonisten verdwenen rond 1350 na Christus, maar de Inuit bleven, omdat ze veel beter uitgerust waren om te jagen en te overleven in de harde Arctische natuur.

De moderne geschiedenis van Groenland begon in 1721, toen de Noorse missionaris Hans Egede een permanente kolonie en handelsstation stichtte in de buurt van Nuuk. In feite was Egede's belangrijkste doel om terug te keren naar Groenland om de katholieke noorderlingen te bekeren tot lutheranen, maar kort na zijn aankomst realiseerde hij zich dat de Noormannen waren verdwenen, een mysterie dat nog niet was opgelost.

In 1979 werd de Landsting (parlement) opgericht in Nuuk en de stad werd uiteindelijk erkend als de hoofdstad van het land.

In de middag verlaten we de hoofdstad en vervolgen we onze reis naar het zuiden.

## DAG 7

### ZUID-GROENLAND, ERIC THE RED'S BRATTAHLID BIJ QASSIARSUK

Rond de lunch varen we Eriksfjord binnen, dat in Groenland Tunulliarfik heet. We gooien het anker bij Erik de Rode Brattahlíð nederzetting, waar nu het dorp Qassiarssuk ligt. Hier zien we onder andere een reconstructie van de kerk van Tjodhildur, die de eerste kerk op het Noord-Amerikaanse continent was. Er zijn ook andere ruïnes na het Noorse volk, die in de jaren 1400 verdwenen. Hier kan men echt het pad van de geschiedenis voelen en zich afvragen waarom het Noorse volk plotseling uit Groenland verdween.

Het was vanuit Brattahlíð dat Erik en Tjodhildur's zoon Leif Eriksson, rond 1000, naar het westen gingen en Baffin Island, de Labradorkust en Newfoundland ontdekten, voordat ze een paar jaar later terugkeerden naar Zuid-Groenland. Rond lunchtijd varen we Eriksfjord uit vlakbij Qooroq Isfjord.

## DAG 8

### PRINS CHRISTIAN SUND, WEST INGANG CRUISEN

Kap Farvel, of Cape Farewell, staat niet alleen bekend als het zuidelijkste punt van Groenland, maar ook om zijn beruchte, hoewel meestal seizoensgebonden, stormwinden. We kiezen bewust voor een veel comfortabelere maar tegelijkertijd spectaculairdere route, cruizend via de binnenpassage door de Prince Christian Sound. Deze 60 km lange waterweg, van de nederzetting Aapilattoq in het hart van de fjordlanden van Zuidwest-Groenland tot de Atlantische Oceaan in het oosten.

## DAG 9

### SKJOLDUNGEN, ZUIDELIJKE INGANG / MARIEDAL

De reis van vandaag begint met Dronning Marie Dal in de noordwestelijke hoek van het gebied om de interessante flora van dichterbij te bekijken.

Het eiland Skjoldungen is zonder twijfel een van de mooiste gebieden in Oost-Groenland. Gelegen op 63 ° N, is het eiland omgeven door smalle, steile fjorden en gletsjers, en met veel van de koele, frisse en schone lucht van de altijd aanwezige en nabijgelegen ijskap. Toch zullen we een weelderig landschap en een milder klimaat vinden en ervaren dan de meesten zouden verwachten. De veelgeprezen Noorse ontdekkingsreiziger Fridjof Nansen kwam hier in de nazomer van 1888 op zoek naar een geschikt klimpunt voor de eerste binnenlandse ijsoversteek.

Skjoldungen is ook de naam van een verlaten nederzetting, gelegen aan de zuidwestkant van het eiland. Tot 1965 woonden hier tot 100 mensen, en sommige huizen zijn bewaard gebleven.

## DAG 10

### OP ZEE. DE STRAAT VAN DENEMARKEN OVERSTEKEN.

Onze docenten aan boord zullen inspirerende en verrijkende presentaties geven over de geschiedenis, natuur, natuur en klimatologie van zowel IJsland als Groenland. Een afscheidsborrel van de kapitein en een slideshow van onze reis worden vanavond ook gepresenteerd.

## DAG 11

### REYKJAVÍK, IJSLAND. ONTSCHEPING.

Als onze tijd in Groenland eindigt, naderen we langzaam de IJslandse hoofdstad Reykjavík en is je Arctische avontuur afgelopen.

### Optionele excursies bij te boeken aan boord:

- Kayakken (ervaring is wel gevraagd)
- Excursie naar Reindeer Glacier, Kangerlussuaq
- Sightseeingvlucht, ijsfjord Ilulissat
- Boottocht, ijsfjord Ilulissat